

Kerkdiensten in augustus

In de Abdijkerk hebben we een eerlijk rooster gemaakt voor het bijwonen van de kerkdiensten in de maanden juli en augustus. De aangemelde gemeenteleden zijn uitgenodigd om 1 x in de 14 dagen een dienst bij te wonen. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op met de locatiecommissie.

Ook in deze vakantieperiode is altijd iemand bereikbaar. De inloopochtenden op donderdag gaan voorlopig elke week door. Daar kunt u ons spreken: er is dan ook een predikant aanwezig. In de gemeentesaal is plaats voor 12 mensen, maar u kunt ook even rustig in de kerk zitten en een kaarsje aansteken.

U kunt de kerkdiensten natuurlijk online blijven volgen op www.loosduinen-centrum.nl of via kerkomroep: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10810. U kunt meedoen met de collecte via Givt of een bedrag overschrijven via uw bank (zie de Orde van dienst).

Lunchen in de Abdij

Op donderdag 13 augustus tussen 12.00 uur en 14.00 uur is er weer "Lunchen in de Abdijkerk". Er wordt voor soep, broodjes, koffie en thee. Kosten zijn 2 euro per persoon.

Na de maaltijd hebben we een gesprek met elkaar in groepjes, we gaan het thema bespreken van de kerkdienst op zondag 16 augustus. Opgave bij Marianne Schravendijk:

tel. 06 - 58070041 of per mail: mvanschravendijk@stekdenhaag.nl

Mediatief moment vanuit de Bosbeskapel

Vanuit de kerkzaal van de Bosbeskapel wordt sinds mei elke dinsdagmiddag om 16.30 uur een rechtstreeks meditatief moment uitgezonden. Deze zijn te beluisteren op www.kerkomroep.nl of via de website van de Bosbeskapel.

Voorgangers gezocht.

Voor dit meditatief moment worden voorgangers gezocht die hier een keer/of meer hun medewerking aan willen verlenen. De voorganger van het meditatief moment wordt gevraagd om drie muziek-/zangstukken te laten horen (bv vanaf een CD) in afwisseling met drie gesproken momenten: 1) een Woord van Welkom + aansteken van de gemeenschapskaars, 2) tekst + korte overdenking (de tekst kan een Bijbeltekst zijn of een liedtekst van een lied bv uit het liedboek; de overdenking mag je zelf verwoorden maar je mag natuurlijk ook iets bestaands kiezen en voordragen), 3) gebed.

Het geheel dat zes onderdelen bevat, ziet er als volgt uit en zal tussen de 15 en 25 minuten duren:

- Welkom + aansteken van de gemeenschapskaars - Muziek
- Tekst + korte overdenking - Muziek
- Gebed - Muziek

U kunt zich als voorganger aanmelden bij ds. Martin Koster Tel. 070-4065871 e-mailadres: m.koster@kpnplanet.nl (tot 25 augustus afwezig) of bij Marga van Arendonk-Ardon, 06- 54280786, e-mailadres: contact@bosbeskapel.nl
Als u zich heeft aangemeld ontvangt u het protocol van het meditatief moment.

Vernieuwde website Abdijkerk

De 'culturele' website van onze kerk (www.abdijkerk.info) is geheel vernieuwd: hij heeft een modern design gekregen en is nu ook uitstekend te bezoeken op uw tablet en smartphone. Naast de concerten vindt u er veel info

Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór woensdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl

Laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: www.loosduinen-centrum.nl

Steun onze activiteiten met uw aankopen: www.boekenhoek-loosduinen.nl

over de geschiedenis van de kerk en het orgel en een virtuele rondleiding door de kerk. Ook zijn er video's te bekijken waarop ons orgel wordt bespeeld. De site is het 'home' van de Arie Molenkamp Stichting, dus ook daarover wordt u volledig geïnformeerd. Jammer natuurlijk dat bij alle activiteiten vermeld moest worden: 'tot nader order afgelast'. Dat geldt helaas ook voor de najaarsconcerten. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich op deze site aanmelden voor de mailinglist of een mail sturen aan ams@casema.nl.

Collecteopbrengst 26 juli 2020

Geen opgave.

Collectedoel 9 augustus

1^e collecte. Diaconaal jongerenwerk: School van Barmhartigheid.

De School van Barmhartigheid is een spannend nieuw project. In dit project zoeken middelbare scholen en StekJong naar manieren om scholieren gevoelig te maken voor vragen over barmhartigheid en 'er zijn voor de ander'. Scholieren worden in contact gebracht met mensen die zij in het dagelijks leven niet altijd tegenkomen, zoals dak- en thuislozen, gevangenen of ongedocumenteerden, en ervaren hoe het is om barmhartig te zijn. De School van Barmhartigheid bestaat uit twee onderdelen. Eerst krijgen scholieren lessen aangeboden over achtergronden van barmhartigheid in de maatschappij, religie, kunst, filosofie en cultuur en welke rol dit speelt in de hedendaagse samenleving. Daarna is er een werkbezoek aan een maatschappelijke organisatie waar 'barmhartigheid wordt gedaan'. In het contact tussen scholieren en de doelgroepen is er ruimte voor ontmoeting, uitwisseling, actie, verdieping en reflectie. Voor jongeren is deze vorm van onderdompeling in een voor hen vreemde situatie een belangrijke en vormende ervaring. Een mooi nieuw project! De Protestantse Diaconie Den Haag ondersteunt het graag.

Lief en Leed

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, ☎ 06-30984979, hjoosten@kpnplanet.nl. Adressen van de hieronder genoemde personen kunt u bij hem opvragen.

- ❖ Mw. Froukje vd Akker verblijft momenteel (in quarantaine) in verpleeghuis Vrederust-West. Adres (voor het sturen van een kaartje): Schuttersdreef 125 -127, 2542 XA 's-Gravenhage.
- ❖ Mw. Corrie van der Niet-de Boer is voor revalidatie tot minstens 10 augustus opgenomen in Nolenshage, kamer 2A2, Monseigneur Nolenslaan 22, 2555 HN Den Haag.
- ❖ De echtgenote van Hans Timmerman is tijdelijk opgenomen in het Klinisch Centrum van Parnassia aan de Mangostraat 1. Het adres is: Mangostraat 1, 2552 KS 's-Gravenhage. Een kaartje zal haar zeker goed doen.

Bedankt

Ik ben onze kerkelijke gemeente héél erkentelijk voor het kleurrijke boeket dat ik zondag j.l. mocht ontvangen. Op deze wijze is de kerk dichterbij dan je denkt. Een rustgevende gedachte. Groet aan allen mede namens Piet. Coby Spaans-Kleijn

Diensten komende week				Agenda			
16/08	10:00	Abdijkerk	Ds. M.C. Aten	13/08	10:00	AK	Inloopochtend
	10:00	Bosbeskapel	Ds. J. Korf	13/08	12:00	AK	Lunchen in de Abdij
	10:00	Shalomkerk	Zie Bosbeskapel				



De vernieuwde website van de Arie Molenkamp Stichting www.abdijkerk.info: waard om te bekijken!