



Uitgelicht: Lied 546

Dit lied van de bekende dichter Willem Barnard (1920-2010) die als pseudoniem vaak de naam Guillaume van der Graft hanteerde, werd ooit gedicht op de melodie van Psalm 110 maar heeft in de verschillende liedbundels waarin het werd opgenomen nogal wat andere melodieën meegekregen. De dichter koos uiteindelijk zelf voor de melodie die thans in ons liedboek staat en gecomponeerd werd door de eminente Willem Vogel, de man die jarenlang aan het hoofd stond van de muziek in de Amsterdamse Oude Kerk. Door het gebruik van uitsluitend hele en halve noten roept de melodie herinneringen op aan de psalmmelodieën ofschoon die vaak in ritmisch opzicht iets spannender zijn.

Bij de symbolische schikking: Laten zien



In mijn vorige woonplaats had ik goed vriendschappelijk contact met twee lieve buurvrouwen. Ze zijn zelf geen christen, maar rond christelijke feestdagen en de doop van onze zoon bevroegen ze me over de bijbelverhalen en mijn beleving. Als dominee ben ik gewend om over het geloof te praten en ik doe dat graag, maar dit was toch andere koek. Ik merkte dat ik meer dan eens aan het zoeken was naar woorden en naar het 'juiste' antwoord. Hoe kon ik mijn niet-gelovige buurvrouwen laten zien hoe belangrijk mijn geloof voor me is? Het kan zijn dat je terugschrikt als je een vraag wordt gesteld over God of over Jezus. Maar troost je. Je hoeft niet alle antwoorden te hebben om met anderen over Jezus te kunnen praten. *Ds. Rianne van der Nagel.*

Vanmiddag op de zondagmatinee: het Vocaal Ensemble Cantamare o.l.v. Daniëlle van Lieshout

Vanmiddag om 15.30 uur ontvangen we in de Abdijkerk een oude bekende: Vocaal Ensemble Cantamare. Dit ensemble, bestaande uit jeugdigen van 16 jaar en ouder, laat zich in het bijzonder inspireren door de muzikale rijkdom van de twintigste eeuw, maar exploreert ook andere stijlperiodes, vooral de Barok en de Romantiek. De ervaren zangeressen hebben hun opleiding genoten aan de Academy of Vocal Arts, het instituut dat in Den Haag een opleiding verzorgt voor kinderen en jeugdigen. Op deze matinee zingen zij een breed pallet aan composities uit de 19^e en 20^{ste} eeuw. De toegang is gratis met collecte en na afloop kunt u gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Meer info op www.abdijkerk.info.



Mocht u eigenlijk van plan zijn het concert thuis op kerk-tv te volgen: helaas mogen we dit concert niet streamen van de uitvoerenden. Maar weet u welkom om dit prachtige optreden live in de kerk bij te wonen!

Paasviering voor ouderen.

Maandag 27 maart is er weer een paasviering voor ouderen van 70+. De viering begint om 15.00 uur en vanaf 14.30 uur bent u welkom. U kunt zich t/m 23 maart opgeven via het formulier in de kerk of telefonisch bij Christiaan Scheen - tel. 06 27596564.

Maaltijd en parabel

Door omstandigheden hebben we de bijeenkomst van Maaltijd en Parabel van 14 maart moeten verzetten. De nieuwe datum is: **22 maart!** Tijd en plaats zijn dezelfde. Opgave bij ds. Wietske Verkuyl. Van harte welkom!

Kliederkerk 'De Goede Herder'

Op zondag 19 maart houdt pioniersplek LichtDelen een Kliederkerk met als thema 'De Goede Herder'. Er zijn allerlei activiteiten over schapen en herders om dit verhaal te ontdekken. Daarna hebben we een korte viering en eten we samen als afsluiting. Iedereen - jong en oud - is welkom! Zondag 19 maart van 15.30 tot 18.00 uur in de Ds. W.E. den Hertogschool, Luxemburgstraat 7. Aanmelden: info@lichtdelen.nl of 06-25326950. Meer info: [facebook.com/LichtDelen](https://www.facebook.com/LichtDelen).

Voorjaarssnuffelmarkt in de Abdijkerk

Op zaterdag 1 april vindt in de Abdijkerk van 10.00 tot 16.00 uur een voorjaarssnuffelmarkt plaats. Er zijn allerlei producten te verkrijgen: curiosa, puzzels, cd's, lp's, huisraad, elektronica, speelgoed, handwerken, kleding en meer. En voor alle boeken geldt, alleen deze dag: **2 + 2 gratis**. De perfecte dag om uw slag te slaan dus! De hele dag is er koffie, thee en limonade en rond het middaguur soep en tosti's, dus wie niets nodig heeft maar wel voor de gezelligheid langs wil komen is ook van harte welkom. Meer informatie op boekenhoek-loosduinen.nl/agenda. De opbrengst van de dag is bestemd voor de aanschaf van een kleurenprinter voor de Abdijkerk

Lief en Leed

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979, oostenhenk@gmail.com. Adressen van de hieronder genoemde personen kunt u bij hem opvragen.

- ❖ Graag willen de heer en mevr. Weijzenfeld hun dank overbrengen voor de mooie bloemen, die zij recentelijk vanuit de Abdijkerk mochten ontvangen.
- ❖ Mevr. Hens vd Laan wil nog graag bedanken voor de bloemen, die zij enkele weken geleden vanuit de Abdijkerk ontving.

Activiteiten deze week

Informatie en opgave: activiteiten@abdijskerk.nl

Zondagmatinee - Vocaal Ensemble Cantamare

Zondag 19 maart, 15.30 uur

Willem III straat 40

Kliederkerk 'De Goede Herder'

Zondag 19 maart, 15.30 uur

Luxemburgstraat 7

Taal vinden voor bijzondere ervaringen

Maandag 20 maart, 19.30 uur

Willem III straat 40

Eten en Lezen

Dinsdag 21 maart, 12.00 uur

Willem III straat 40

Een parabel bij de maaltijdsoep

Woensdag 22 maart, 17.45 uur

Willem III straat 40

Inloopochtend

Donderdag 23 maart, 10.00 uur

Willem III straat 40

Zondagsdienst - Ds. W. Verkuyl

Zondag 26 maart, 10.00 uur

Willem III straat 40