



Zondagsbrief

23^e jaargang nr.08 -21 februari 2021

Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk

Veertigdagentijd

- Afgelopen woensdag 17 februari, Aswoensdag, begon de veertigdagentijd, een tijd van versoering en gebed op weg naar Pasen. De Veertigdagentijd duurt t/m 3 april, Stille Zaterdag
- In de Abdijkerk zal dan voor iedere zondag een bloemschikking worden gemaakt door onze koster Astrid van Veen en Joke Voogel. Ze hebben weer een mooi thema voor de komende weken. De afbeeldingen en de uitleg hiervan kunt u op onze website bekijken.
- Via de website van de landelijke kerk kunt u elke dag wat inspiratie opdoen in de 40-dagenkalender. Zie: [Veertigdagentijd | Petrus \(protestantsekerk.nl\)](http://Veertigdagentijd|Petrus(protestantsekerk.nl)) U kunt u ook abonneren op een dagelijkse email als u uw emailadres opgeeft via deze website.
- Iedere woensdagavond is er om 19.00 uur een vesper te beluisteren via www.bosbeskapel.nl uitgezonden vanuit de Bosbeskapel (eerder opgenomen).

Liturgische bloemschikking van 21 februari 2021, de eerste zondag van de 40-dagen-tijd

Bij de lezing uit Marcus 1, 12-15: Tot jezelf komen

Jesus weet dat hij voor een opdracht staat om de werken van God aan het licht te brengen. Wat wij in dit verhaal en de spiegel zien is dat hij zich eerst in alle stilte terugtrekt om tot de kern van zijn opdracht en zichzelf te komen. Hij laat zich niet leiden door de waan van de dag, maar begint met nadenken, bezinnen en stilstaan bij wat echt belangrijk is. De spiegel vertelt ons. Bezint eer je begint.

In Marcus staat dat Jezus nadat hij door Johannes gedoopt is, de woestijn intrekt om daar veertig dagen te verblijven. Hij zondert zich af, voor hij zijn openbare leven als geliefde Zoon tussen de mensen gestalte geeft. Inkeer gaat aan de daden vooraf.

Symbolen: bol - spiegel - zand.

Op onze website is een aparte pagina ingericht met informatie over de bloemschikking; vanaf vrijdag vindt u daar ook een foto van de bloemschikking: www.loosduinen-centrum.nl/kerkdiensten-a.htm.

Openstelling kerk

Veel is gesloten, maar de kerk is nog steeds iedere donderdagmorgen open van 10.00 tot 12.00 uur. Even stil zijn in de kerk, een kaarsje opsteken, bidden... Al komen we niet met zijn allen samen in ons prachtig kerkgebouw, u kunt de kerk nog steeds bezoeken voor uw persoonlijke meditatie. Er is ook altijd iemand aanwezig om even een praatje te maken. Hopelijk tot ziens!



Lief en Leed

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, ☎ 06-30984979, oostenhenk@gmail.com.

- ❖ Tobias van den Boom is tijdelijk opgenomen in WZH Sammersbrug, Lichtenbergweg 150, 2532 AK Den Haag. Hij zal een kaartje van gemeenteleden zeker op prijs stellen

Diensten komende week				Agenda			
28/02	10:00	Abdijkerk	Ds B. Kuipers (geen S&T)	25/02	10:00	AK	Kerk open
	10:00	Bosbeskapel	ds. M. Koster Schrift en Tafel				
	10:00	Shalomkerk	ds. A. Hoogerbrugge Schrift en Tafel				

Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór woensdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl

Laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: www.loosduinen-centrum.nl

Steun onze activiteiten met uw aankopen: www.boekenhoek-loosduinen.nl en www.snuffelhoek-loosduinen.nl