



Protestantse
Kerk

Den Haag-Zuidwest Locatie Abdijkerk

Orde van Dienst op 18 juli 2021

De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot Advent is groen, de kleur van de verwachting.

Voorganger: Ds Michiel Aten

Organist: Gijsbert Kok

Ouderling: Petra Oudshoorn

Diakenen: Nico Tetteroo

Lector: Ger van Vliet

Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Mogelijk komen kerkgangers in beeld, alhoewel in principe alleen het liturgisch centrum te zien zal zijn.

Voorbereiding

Orgelspel

Variaties over psalm 92

Verwelkoming

De kaarsen worden aangestoken.



Lied 221: 1

We zijn stil en openen ons hart voor God

Bemoediging en toenadering *(staande)*

o: Onze hulp is in de Naam van de Heer

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

o: Wij zijn gekomen om hier samen te vieren
wat ons in de week vaak zo slecht afaagt:
beeld van U te zijn.

g: HEER, LEER ONS DE RECHTE WEGEN TE GAAN.
AMEN.



Psalm 92: 1, 2, 3

Korte inleiding op deze viering

Gebed

we antwoorden met (gesproken): **HEER, ONTFERM U**



Lied 885: 1, 2 *(staande)*

Woord

Groet

v: De Heer zij met U

g: OOK MET U ZIJ DE HEER

Gebed bij de opening van de Schrift

g: AMEN.

2 Koningen 4: 38-44

Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd weer hongersnood in het land. Toen hij een keer met de leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen te bereiden. ³⁹Een van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken. Hij vond een wilde kruipplant, een kolokwint, en plukte daarvan zo veel vruchten als hij in zijn kleed kon meedragen. Toen hij terugkwam sneed hij de vruchten in stukjes en deed ze door het gerecht in de pot; ze wisten namelijk niet wat het was. ⁴⁰Het gerecht werd rondgediend, en zodra ze ervan proefden schreeuwden ze uit: 'Godsman, de dood zit in de pot!' Ze konden geen hap door hun keel krijgen. ⁴¹Toen zei Elisa: 'Breng me wat meel.' Hij strooide wat meel in de pot en zei: 'Scheep iedereen opnieuw op. Nu kunnen ze ervan eten.' En inderdaad, de bittere smaak was volkomen verdwenen.

Een maal voor honderd profeten

⁴²Op een keer kwam iemand uit Baäl-Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht twintig gerstebroden voor de godsman mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst, en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor te zetten. ⁴³Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor honderd personen, zei Elisa nogmaals: 'Zet het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan hebben. Want dit zegt de HEER: Ze zullen ervan eten en nog overhouden ook.'

⁴⁴Toen zette zijn bediende het de profeten voor, en zij aten ervan en hielden nog over, zoals de HEER had gezegd.



Lied 995: 1, 2

Hebreeën 3: 1-6

U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden, ²die trouw is aan wie hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. ³Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf. ⁴Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles.

⁵Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis, als dienaar die getuigde van de komende openbaringen, ⁶Christus echter is trouw als Zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen.

 **Lied 361: 1, 4, 5, 6, 7**

Johannes 5: 36b-47

Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden. ³⁷De Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien, ³⁸en u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof. ³⁹U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, ⁴⁰maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. ⁴¹Niet dat de mensen mij moeten eren, ⁴²maar ik ken u: u hebt geen liefde voor God in u. ⁴³Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren. ⁴⁴Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. ⁴⁵U moet niet denken dat ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan. ⁴⁶Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven, hij heeft immers over mij geschreven. ⁴⁷Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik zeg?

 **Lied 825: 8, 9, 10**

Preek

Moment van stilte

 **Lied 314: 1, 2, 3 (staande)**

Antwoord

Aankondiging van de inzameling van de gaven

1^e collecte: Aandachtscentrum

2^e collecte: Wijkgemeente

Uw collectebijdrage kunt u bij de uitgang in de schaaltes doen of overmaken naar: NL59 INGB 0007 8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest onder vermelding van de collecte waar het bedrag voor bestemd is. Nog makkelijker: geven via uw smartphone, zie www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm

1e Collecte: Aandachtscentrum.

Het Oecumenisch Aandachtcentrum is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander kan delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie.

Orgelspel

Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731
(melodie lied 314) – J.S. Bach (1685-1750)

Gebeden

- **Dankgebed, voorbeden en stil gebed,**
steeds beantwoord met (gesproken):
HEER, VERHOOR ONS.
- **Onze Vader**

 **Lied 978: 1, 3**
(staande, het derde couplet mogen we allen zachtjes meezingen)

Heenzending en zegen

We antwoorden *met (gesproken):* **A-MEN**

Orgelspel

Preludium en fuga in Bes BWV 560 – J.S. Bach

We blijven tijdens dit orgelspel nog even zitten. Daarna geeft de ouderling van aan hoe we de kerk veilig kunnen verlaten.

Orgelspel tijdens het verlaten van de kerk

Dialogue sur les grands jeux –

Jean Francois Dandrieu (1682-1738)

Diensten komend weekend

Abdijkerk	Ds W. Verkuyll
Bosbeskapel	Ds L.J. de Leeuw
Shalomkerk	Ds M. Zebregs
WoonZorgPark*	Ds J. Zuur

* zaterdag, 14.00 uur, alleen voor interne bewoners

De Abdijkerk is iedere donderdagochtend open van 10.00-12.00 uur om een kaarsje aan te steken.

Zondagsbrief

23^e jaargang nr. 29 – 18 juli 2021

Kort



Berichten uit de Protestantse wijkgemeente
Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk

Orgelbespeling vanmiddag



Het orgelconcert van vanmiddag wordt gegeven door Henk G. van Putten. Hij zal werken spelen van Werken van Böhm, Bach, Matter, Andriessen, Whitlock & Mushel. Wilt u vanmiddag komen, maar heeft u nog niet gereserveerd? Bel naar 070-4490358, er is vast nog plaats!

Het concert is ook live te

volgen op internet. De link naar de stream is te vinden op onze website abdijkerk.info. Het concert blijft nog de gehele zondag online, u kunt het concert dus ook achteraf beluisteren.

Overzicht ontvangsten collectes juni

Datum	Coll	Bestemming	Abdij
6-jun	1	KIA Werelddiaconaat Oeganda	192,27
	2	Wijkgemeente	130,44
13-jun	1	KIA Noodhulp SHO	417,46*
	2	Wijkgemeente	83,55
20-jun	1	KIA Noodhulp Griekenland	254,76
	2	Wijkgemeente	119,97
27-jun	1	Jong Transvaal en Schilderswijk	193,33
	2	Wijkgemeente	122,37

*) De opbrengst van de collecte van 13 juni voor de actie van de Samenwerkende Hulporganisaties voor noodhulp bij de bestrijding van corona in onder andere India wordt door de Centrale diaconie van Den Haag verdubbeld. Voor de abdijkerk resulteert dat in een bedrag van € 834,92. De totale opbrengst in Zuidwest bedraagt € 1.713,14. Deze wordt dus verdubbeld naar € 3.426,28. Een heel mooi resultaat waar we heel blij mee zijn. Hartelijk dank!

Lief en Leed

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979, oostenhenk@gmail.com.

Kopij voor de Zondagsbrief graag per e-mail sturen naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl vóór woensdagavond 19.00 uur. Voor het laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: www.loosduinen-centrum.nl
Steun onze activiteiten met uw aankopen: www.boekenhoek-loosduinen.nl en www.snuffelhoek-loosduinen.nl