

**92      Waarlijk, dit is rechtvaardig**

Psalm 92

3.      Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.  
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.  
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand.  
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart  
versterken.
  
7.      Zoals de cederbomen / hoog op de Libanon,  
staan bij de levensbron / de nederige vromen.  
Die in Gods huis geplant zijn, / zij bloeien in Gods licht  
als palmen opgericht. / Hun lot zal in zijn hand zijn.

**136     Loof de Heer, want Hij is goed**

Psalm 136

11.     Loof de Heer, die in de nacht  
der vernedering aan ons dacht,  
die de tirannie verdrijft  
door zijn gunst die eeuwig blijft.
  
12.     Loof de Heer, die al wat leeft  
dagelijks zijn spijze geeft,  
die ons laaft en die ons voedt.  
Eeuwig is Hij trouw en goed.
  
13.     Aan de God des hemels zij  
eer en dank en heerschappij,  
want zijn goedertierenheid  
zal bestaan in eeuwigheid.

**451 Richt op uw macht, o Here der heerscharen**

Excita

2. Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,  
zend uw gerechtigheid als morgendauw,  
dan zal het land de rijkste vruchten geven:  
de vijgenboom en wijnstok van de trouw.
5. Richt over de aarde en haar diepe stromen,  
de volkeren, de sterren, zon en maan,  
zij zullen allen voor uw aanschijn komen  
en zingen dat uw woorden niet vergaan.

**511 Door goede machten trouw en stil omgeven**

1. Door goede machten stil en trouw omgeven,  
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,  
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,  
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
2. Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,  
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,  
o Heer, geef onze opgejaagde zielen  
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
7. In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons des avonds en des morgens,  
is zeker met ons elke nieuwe dag.

**462 Zal er ooit een dag van vrede**

3. Zie de takken aan de bomen  
waar het jonge groen ontluikt  
tot een stralend nieuwe zomer  
waar de vredesbloesem ruikt.

5. Zoals bomen mensen tonen  
dat er kracht tot groeien is  
zal de zoon der mensen komen  
die de boom des levens is.
6. Zoals sterren mensen melden  
dat geen nacht te donker is  
zal een kind ons komen redden  
dat het licht der wereld is.