

**122 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij**  
Psalm 122

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,  
toen men mij zeide: 'Gord u aan  
om naar des Heren huis te gaan!  
Kom ga met ons en doe als wij!'  
Jeruzalem, dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in,  
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!  
Jeruzalem, van ver aanschouwd,  
wel saamgevoegd en welgebouwd,  
o schone stede, die wij groeten.
  
3. Bid heil toe aan dit Vredesoord:  
dat die u mint bevredigd zij,  
dat vrede in uw wallen zij,  
gezegend zij uw muur en poort!  
Jeruzalem, dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in  
om u met vrede te ontmoeten!  
Om al mijn broeders binnen u,  
om 's Heren tempel wil ik u,  
o stad van God, met vrede groeten.

**547 Met de boom des levens**

2. Laten wij dan bidden  
in dit aardse dal,  
dat de lieve vrede  
ons bewaren zal,

*refrein:*

Kyrie eleison,  
wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen  
uit de dood vandaan.

3. want de aarde vraagt ons  
om het zaad des doods,  
maar de hemel draagt ons  
op de adem Gods.

*refrein*

4. Laten wij God loven,  
leven van het licht,  
onze val te boven  
in een evenwicht,

*refrein*

5. want de aarde jaagt ons  
naar de diepte toe,  
maar de hemel draagt ons,  
liefde wordt niet moe.

*Refrein*

## **23 Ik wil van God als van mijn Herder spreken** Psalm 23

1. Ik wil van God als van mijn Herder spreken.  
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.  
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,  
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.  
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,  
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

2. Zelfs door een dal van diepe duisternissen  
waar ik het licht der levenden moet missen,  
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde  
met stok en staf, tot troost en tot geleide.  
Onder het oog van hen die mij verraden  
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.
3. Gij zalft mijn hoofd met de olie van uw vrede,  
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.  
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen  
zullen mij volgen al mijn levensdagen.  
Ik zal het welkom horen van mijn koning  
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

**176 Om Sions wil zwijg ik niet stil**

Het wachtwoord

1. Om Sions wil zwijg ik niet stil,  
maar zal het heil des Heren,  
Jeruzalem, met luide stem  
lofzingend profeteren;  
toddat uw leed gewroken is,  
toddat uw licht ontstoken is,  
toddat gij straalt in ere.

**546 Wees blijde nu, in 't midden van het lijden**

Klein-Pasen

1. Wees blijde nu, in 't midden van het lijden,  
verheug u, want gij zijt niet vruchteloos,  
de koning komt de vredesstad bevrijden  
en de woestijn zal bloeien als een roos.
2. Jeruzalem, verheug u in de vrijheid,  
stad van de Heer, die zeer te loven is!  
Wij heffen 't hoofd omhoog, o Sion, gij zijt  
ons aller moeder, stad die boven is.

3. Jeruzalem, de stad van de belofte,  
verwacht een nieuw bestaan van hogerhand.  
De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte  
en maakt de aarde tot zijn vaderland.
4. Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden,  
in heel de wereld overvloed van brood.  
Zo zal het zijn aan 't einde van de tijden,  
de dageraad van God is rozerood.
5. Die in uw lijden zijt terneergezeten,  
leef uw verlosser gretig tegemoet,  
want deze tijden zijn U toegemeten,  
maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed.

**146c Alles wat adem heeft love de Here**

6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,  
dat u de haat der mensen treft,  
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen  
en Hij buigt neer wie zich verheft.  
Zijt gij in rouw, God is uw licht;  
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.  
Halleluja! Halleluja!
7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen  
Hem die zo grote dingen doet.  
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,  
zinge nu blijde: God is goed!  
Love dan ieder die Hem vreest  
Vader en Zoon en Heilige Geest!  
Halleluja! Halleluja!