

**513 God heeft het eerste woord**

Nieuwjaarslied

1. God heeft het eerste woord.  
Hij heeft in den beginne  
het licht doen overwinnen,  
Hij spreekt nog altijd voort.
2. God heeft het eerste woord.  
Voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name,  
zijn roep wordt nog gehoord.
3. God heeft het laatste woord.  
Wat Hij van oudsher zeide,  
wordt aan het eind der tijden  
in heel zijn rijk gehoord.
4. God staat aan het begin  
en Hij komt aan het einde.  
Zijn woord is van het zijnde  
oorsprong en doel en zin.

**72 Geef, Heer, de koning uwe rechten**

Psalm 72

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten  
en uw gerechtigheid  
aan 's konings zoon, om uwe knechten  
te richten met beleid.  
Dan ruist op alle bergen vrede,  
heil op der heuvelen top.  
Hij zal geweldenaars vertreden,  
maar armen richt hij op.

4. Hij zal de redder zijn der armen,  
hij hoort hun hulpgeschrei.  
Hij is met koninklijk erbarmen  
hun eenzaamheid nabij.  
Hij helpt met hun bestaan bewogen,  
die zijn in vrees verward.  
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.  
Hij draagt hen in zijn hart.
  
7. Laat ons de grote naam bezingen  
van Hem die Israël leidt,  
want Hij alleen doet grote dingen,  
zijn roem vervult de tijd.  
Looft God de Heer, Hij openbaarde  
zijn wonderen, zijn eer.  
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, looft de  
Heer.

**923 Wil je wel geloven**

1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat,  
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,  
dat je had verborgen in de zwarte grond,  
en waaruit een grote  
boom ontstond.
  
2. Wil je wel geloven het begin is klein,  
maar het zal een wonder boven wonder zijn  
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;  
dan gebeuren wonderen  
om je heen.

3. Wil je wel geloven dat je vrede wint,  
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.  
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,  
groeit de liefde uit  
boven de haat.

**176 Om Sions wil zwijg ik niet stil**

Het wachtwoord

1. Om Sions wil zwijg ik niet stil,  
maar zal het heil des Heren,  
Jeruzalem, met luide stem  
lofzingend profeteren;  
toddat uw leed gewroken is,  
toddat uw licht ontstoken is,  
toddat gij straalt in ere.
3. Zoals een maagd die wordt gevraagd  
is Sion opgetogen.  
Zoals een bruid haar man verblijdt  
zal zij de Heer verhogen.  
Haar land zal niet verlaten zijn,  
't zal bruiloft in haar straten zijn  
en lente in haar hoven.

**23b De Heer is mijn Herder**

1. De Heer is mijn herder!  
'k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan wateren der rust.

2. De Heer is mijn herder!  
Hij waakt voor mijn ziel,  
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen,  
Hij schraagt me als ik wankel,  
Hij draagt me als ik viel.

4. De Heer is mijn herder!  
In 't hart der woestijn  
verkwikken en laven  
zijn hemelse gaven;  
Hij wil mij versterken  
met brood en met wijn.

5. De Heer is mijn herder!  
Hem blijf ik gewijd!  
'k zal immer verkeren  
in 't huis mijnes Heren:  
zo kroont met haar zegen  
zijn liefde me altijd.

**90 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen**  
Psalm 90

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen  
de zekerheid van allen die U vrezen.  
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:  
wij zijn in uw ontferming opgenomen.  
Wij mogen bouwen op de vaste grond  
van uw beloften en van uw verbond.

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven  
en laat uw glans hun kinderen omgeven.  
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.  
O God, bescherm ons in ons onvermogen.  
Bevestig wat de hand heeft opgevat,  
het werk van onze hand, bevestig dat.

**360 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer**

1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,  
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;  
vervul het hart dat U verbeidt,  
met hemelse barmhartigheid.
2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt  
de grote Trooster in de tijd,  
de bron waaruit het leven springt,  
het liefdevuur dat ons doordringt,
3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud,  
o hand die God ten zegen houdt,  
o taal waarin wij God verstaan,  
wij heffen onze lofzang aan.

**418 God, schenk ons de kracht**

1. God, schenk ons de kracht  
dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht  
uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een,  
samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen  
lachen en geweest.

2. Niemand kan alleen,  
Heer, uw zegen dragen;  
zegen drijft ons heen  
naar wie vrede vragen.  
Wat Gij schenkt wordt meer  
naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen, -  
vruchtbaar in de Heer.
3. Vrede, vrede laat  
Gij in onze handen,  
dat wij die als zaad  
dragen door de landen,  
zaaiend dag aan dag,  
zaaiend in den brede,  
totdat in uw vrede  
ons hart rusten mag.
4. God, schenk ons de kracht  
dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht  
uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een,  
samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen  
lachen en geweest.