

**91 Heil hem wien God een plaats bereidt**

Psalm 91

1. Heil hem wien God een plaats bereidt  
in zijn verheven woning:  
hij overnacht in veiligheid  
bij een almachtig koning.  
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,  
mijn toevlucht en mijn veste,  
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt  
voor mij altijd het beste.

2. God redt uw ziel van nood en dood,  
Hij heeft u aangenomen:  
een vogel, die ternauwernood  
is aan de strik ontkomen.  
De Heer zal over uw bestaan  
zijn sterke vleugels breiden.  
Hij is, in trouw u aangedaan,  
uw schild en pantser beide.

**274 Wij komen hier ter ere van uw naam**

1. Wij komen hier ter ere van uw naam  
rond de verhalen die geschreven staan,  
wij schuilen weg als vogels in het riet  
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2. Ontferm u God, kyrie eleison,  
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,  
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,  
zonder U raken wij de liefde kwijt.

## **163a Zeshonderd jaar is Noach oud**

Noach, de ark en de dieren

1. Zeshonderd jaar is Noach oud,  
hij bouwt een ark van goferhout  
met kamers zonder kieren  
en stallen voor de dieren:  
de os en de ezel,  
de wolf en de wezel,  
de tijger en de leeuw,  
de merel en de meeuw,  
de koekoek en de kaketoe,  
de marter en de maraboe.  
Zijn eigen sluwe gang  
gaat de slang.  
Ja, alle dieren gaan er in  
en Noachs hele huisgezin.  
God wil hen wel bewaren  
en voor de zondvloed sparen.
2. Van alle dieren die bestaan  
mogen er twee de ark in gaan.  
Daar komen ze gelopen,  
gevlogen en gekropen:  
de aap en de ever,  
de beer en de bever,  
de krekkel en de mier,  
de gekko en de gier,  
de kikker en de kakkerlak,  
de hamster en de huisjesslak.  
En helemaal vooraan  
kraait de haan.  
Alleen de vissen gaan niet mee,  
die blijven in de grote zee.

De vissen hebben vinnen,  
die hoeven niet naar binnen.

3. De regen valt, de vloed komt op  
tot aan de hoogste heuveltop.  
Maar Noachs ark kan drijven,  
zo zal in leven blijven:  
de uil en de emoe,  
de zwaan en de zeboe,  
de ekster en de kauw,  
de panter en de pauw,  
de eland en de olifant,  
de gibbon en de goudfazant.  
En heel gedwee en tam  
is het lam.  
De zon, de sterren en de maan  
die blijven aan de hemel staan.  
Die zullen weer gaan schijnen  
als 't water gaat verdwijnen.
4. En dan komt eindelijk de dag  
dat Noach weer naar buiten mag.  
Hij wil zijn redding vieren  
met alle lieve dieren:  
de eend en de ibis,  
de fuut en de fitis,  
de buffel en de rat,  
de kever en de kat,  
de pijlstaart en de pelikaan,  
de luiaard en de leguaan.  
En boven alles uit  
zweeft de duif.  
Ontroerd kijkt Noach naar omhoog  
en ziet de eerste regenboog,

een teken in de wolken:  
God zegent alle volken.

**538 Een mens te zijn op aarde**

Van de mens op aarde

1. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
is leven van genade  
buiten de eeuwigheid,  
is leven van de woorden  
die opgeschreven staan  
en net als Jezus worden  
die 't ons heeft voorgedaan.
2. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
is komen uit het water  
en staan in de woestijn,  
geen god onder de goden,  
geen engel en geen dier,  
een levende, een dode,  
een mens in wind en vuur.

**539 Jezus, diep in de woestijn**

1. Jezus, diep in de woestijn,  
eenzaam en vol vragen,  
voerde daar een zware strijd  
veertig lange dagen.
2. Veertig dagen zonder brood,  
Hij is niet bezweken  
– ook al was de honger groot –  
voor zijn tegenspreker.

5. Jezus, diep in de woestijn,  
veertig lange dagen,  
bleef het in de zware strijd  
met Gods woorden wagen.

**541 Veertig jaren lopen door het hete zand**

Veertig jaren lopen door het hete zand.  
Veertig jaren lopen naar het goede land:  
daar zal melk en honing zijn,  
de Heer zal onze koning zijn.  
Veertig jaren lopen naar het goede land.