

Feestelijke opening Buurt-en-kerkhuis Shalom

Zoals u weet zijn de Shalomkerk, Abdijkerk en de Bosbeskapel dit voorjaar begonnen met meer activiteiten in Buurt-en-kerkhuis Shalom. Dat zijn binnenkort zoveel activiteiten dat we dat graag aan de grote klok willen hangen.

Daarom is er **op zaterdag 21 september 2019 van 14 – 17 uur** een feestelijke officiële opening. Daarvoor nodigen we de hele buurt uit om te komen kijken welke activiteiten er allemaal zijn. Natuurlijk bent ook u als gemeentelid van één van de drie betrokken kerken in Zuidwest van harte welkom.

Waar gaat het om: buurt-en-kerkhuis Shalom

De protestantse wijkgemeente van Zuidwest is vorig jaar begonnen een Buurt-en-kerkhuis op te richten in de Shalomkerk. Doel is om activiteiten op te zetten met mensen die met armoede en eenzaamheid te maken hebben. Daarvan zijn er veel in Bouwlust, Vrederust en Morgenstond. Uitgangspunt daarbij is waar mensen in de buurt behoefte aan hebben en waar ze wat mee opschieten in hun leven. Vandaar dat we een Inloop, inloopspreekuur, Kies! sociale supermarkt (zelf boodschappen kiezen en zelf kiezen je dromen waar te maken), weggeefwinkel, goedkope kapper, naailessen en een moestuin organiseren. Alles op verzoek van, met en voor bewoners. Mogelijk komen er nog huiswerkbegeleiding (samen met de bibliotheek) en vrouwenwerk (samen met de stichting Yasmin) bij. Dat de buurt vooropstaat is ook te zien aan de naam "Buurt-en-kerkhuis Shalom". Hoewel niet voorop, is de kerk de inspiratiebron voor dit werk.

Feestelijke officiële opening

Zoveel activiteiten en enthousiasme vraagt op een gegeven moment om een feest, een officiële opening, om nog meer mensen attent te maken op de mogelijkheden. Dus nodigen we zoveel mogelijk bewoners van Bouwlust en Vrederust en verder uit, om de feestelijke en officiële opening van ons Buurt-en-kerkhuis Shalom bij te komen wonen, te proeven van allerlei hapjes, te genieten van de kraampjes en de grabbelton, te kijken in de rijdende winkelwagen en het gebouw. Kortom: om andere mensen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Dit zal plaatsvinden op zaterdag 21 september 2019 van 14 – 17 uur in de Shalomkerk aan de Vrederustlaan 96, 2543 ST Den Haag, waar het Buurt-en-kerkhuis Shalom haar activiteiten ontplooit.

We doen dit alles met vrijwilligers (afgezien van mijn persoon) en met een beperkt budget.

Meer weten?

Kees Buist, 06 2040 1618 of kbuist@stekdenhaag.nl